

Nieuwsbrief 15 FEBRUARI 2022



Beste ouders,

Hierbij de nieuwsbrief van februari.

Covid en de quarantaine regels

Nog steeds hebben we te maken met besmettingen en quarantaine. Gelukkig krijgen we het binnen Camelot opgelost door de groepen samen te voegen of de collega's iets anders in te zetten. Deze keuze maken wij om te voorkomen dat we een groep zouden moeten sluiten.

Soms kan het ook inhouden dat het iets langer duurt voordat u een reactie krijgt op uw mail. Ook het ruilen van dagen of extra dagen inzetten is in deze periode moeilijker.

Wij doen ons best. De continuering van de opvang heeft in deze altijd voorrang. Wij bedanken alle ouders voor het begrip in deze, nog steeds, moeilijke tijd.

Vanavond, dinsdag 15 februari is er weer een persconferentie.

Als er wijzigingen en / of versoepelingen zijn voor de kinderopvang dan hoort u dat z.s.m. van ons via de mail.

De ouderapp Nanny4all

Er is een update voor de NannyApp. Deze kunt u al zien in de app.

Sommige ouders krijgen geen meldingen. Dit heeft te maken met de instelling op uw telefoon. Om meldingen te ontvangen moet u meldingen voor de app aanzetten.

Voorjaars vakantie

De eerste vakantie komt er weer aan. Zou u door willen geven als uw kind(eren) niet naar de opvang komen? Zowel voor de dagopvang als voor de BSO. BVD

30 jarig bestaan

Op 15 augustus bestond Camelot precies 30 jaar. We vieren dit in april 2022. Iedere maand schrijven we een leuk stukje over de afgelopen jaren. Deze maand zijn Roxanne en Kim aan de beurt.

Van Roxanne:

Na alle voorgaande stukjes is het dan tijd voor mijn verhaal. Mijn avontuur bij Camelot begon 12,5 jaar geleden. Net afgestudeerd als onderwijsassistent, ging ik in de zomer van 2009 aan de slag als invalkracht. Dit wilde ik na de zomer combineren met de Pabo. Al snel kwam ik erachter dat de Pabo niet voor mij was weggelegd en kreeg ik een contract aangeboden bij Camelot.

Dolblij en Enthousiast ben ik begonnen op de peutergroep. Door de jaren ben ik hier dan ook voornamelijk werkzaam geweest en ook op de BSO. Hartstikke leuk om van elke leeftijd wat mee te krijgen.

In 2019 werd ik moeder van Sepp en in 2021 werd ook Mats geboren. Ontzettend dankbaar ben ik dat Camelot ook voor mijn eigen jongens een fijne, vertrouwde en veilige plek is. Dat is namelijk wat ik als ouder belangrijk vind en wat ben ik blij, dat ik als pedagogisch medewerkster op Camelot, dat bij kan dragen.

Het creëren van een thuisgevoel, het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen, de sociale contacten en het zorgzame aspect, is wat voor mij dit werk zo mooi maakt. En natuurlijk hoop ik dat ik dat nog lang mag doen bij Camelot!

Van Kim:

De beurt is aan mij om een stukje te schrijven voor in de maandelijkse nieuwsbrief van Camelot. De meeste ouders kennen mij wel, maar voor de ouders die mij niet (vaak) zien zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Kim, 32 jaar en ik woon sinds april 2021 samen met mijn vriend Robin in Zevenbergen. Tot die tijd heb ik in Genderen en Eethen gewoond. In huis worden wij vergezeld door onze hond Boris, een enthousiaste bruine labrador. Begin april verwachten wij ons eerste kindje, daar kijken we enorm naar uit.

Al 30 jaar is Camelot een bekend 'begrip' in Genderen, wat een tijd hè? Ontzettend fijn dat ik kan zeggen dat ik er sinds afgelopen januari al 12,5 jaar onderdeel van ben als één van de vaste personeelsleden.

Maar stiekem is het eigenlijk al langer want voordat ik officieel in dienst kwam ben ik hier begonnen met een stageperiode op de babygroep. Tussentijds ben ik er heel even tussenuit geweest voor een stageperiode bij Mikz kinderopvang in Drunen, en ook daar had ik het goed naar mijn zin. Echter, Camelot bleef voor mij de plaats waar mijn hart lag. In de vakanties bleef ik invalkracht op alle groepen dus ik bleef een bekend gezicht. Toen ik in 2009 mijn diploma behaalde kon ik in zowel Drunen als Genderen vaste uren op contract krijgen. Ik denk dat ik niet hoeft te vertellen waar ik voor gekozen heb 😊.

En nu is het 2022, heel wat jaren verder. Ik werk nu 24,5 uur op de peutergroep, maandag de hele dag, woensdagochtend en donderdag de hele dag. De peutergroep is momenteel ook de groep waar mijn passie ligt, al vind ik de babygroep ook een erg mooie groep om te werken. Als ik naast alle andere mooie taken die de kinderopvang met zich meebrengt ook maar met veel liefde kan verzorgen, want dat ligt enorm in mijn aard.

Ontzettend veel kinderen heb ik de revue zien passeren, allemaal uniek op hun eigen manier en allemaal kregen ze een plekje in mijn hart. Kinderen zijn ontzettend mooie mensjes. Dat wij met het hele team bij kunnen dragen aan hun ontwikkeling is ontzettend mooi. Dat hele proces blijft bijzonder, bij elk kind opnieuw.

Veel kinderen komen als baby binnen en gaan als tiener naar buiten, dan voel je je overigens wel ineens oud als je dat meemaakt 😊.

Op het moment van schrijven ben ik aankomende week nog twee halve dagen op Camelot en dan begint mijn zwangerschapsverlof. Fijn, maar ook gek om jullie kinderen zo'n lange tijd niet te zien/op te vangen. Rond juli zal ik weer terug zijn op Camelot en ga ik ongetwijfeld met veel plezier weer heel veel kinderen met liefde en plezier verzorgen/opvangen.

TEAM CAMELOT